

Liturgie zondag 17 maart 2024

Thema : God given talent
Voorganger : Jeroen van Stomphorst
Muziekteam

- **Lied:** Sela, Breng ons samen
- **Welkom**
- **Votum en vrede**
- **Lied:** opw. 767 Familie
- **Lied:** opw. 689 Spreek, o Heer
- **Gebed**
- **Kinderlied:** E&R, Hand en voet
- **Kinderen naar de kinderklas**
- **Talententest**
- <https://beam.eo.nl/artikel/test-wat-is-jouw-bijbelse-talent>
- **Inleiding op het thema**
- <https://www.youtube.com/watch?v=mOqH7v7jchk> tot 4:50
- **Bijbellezing:** Exodus 2: 11-25 en Exodus 4: 1 en 10-17
- **Verkondiging:** Ben ik (nog) bruikbaar?
- **Lied:** Sela, Heer wijs mij u weg
- **Vragenronde**
- **Gebed**
- **Collecte:** 1^e collecte: Kerk / 2^e collecte: De Fakkel
- **Lied:** opw. 807 God van licht
- **Lied:** Sela, Hemelse Gave
- **Zegen**
- **Uitlooptied:** opw. 767 Familie

Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking

- **Lied:** Sela, Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

-Refrein-

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

-Refrein-

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

-Refrein-

- **Welkom**
- **Votum en vrede**

- **Lied:** opw. 767 Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

- **Lied:** opw. 689 Spreek, o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongelof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

- **Gebed**
- **Kinderlied:** E&R, Hand en voet

Dit is mijn hand en dat mijn voet
ik heb ze allebei nodig.
Waar moet ik heen als één het niet doet
Niets is er overbodig.
Ik heb mijn voeten nodig om te lopen
en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen

Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig, niets teveel
Alles is nodig, niets teveel

Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet:
ik heb jou niet nodig
stel je eens voor dan ging het niet goed
niets is er overbodig
Want al kan ik met mijn handen ballen
Zonder mijn voeten zou ik op mijn snufferd vallen

Hand voet knie oog oor neus haar

Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar

Ik ben de hand en jij de voet
Wij zijn allebei nodig
wat ik niet kan, kan jij juist goed
Niemand is overbodig
Jij bent gemaakt om mee te spelen
Te lachen en te huilen en alles mee te delen

Niemand is minder, niemand is meer
Ieder is nodig bij de Heer
Ieder is nodig bij de Heer

- **Kinderen naar de kinderklas**
 - **Talententest**
 - **Inleiding op het thema**
 - **Bijbellezing:** Exodus 2: 11-25 en Exodus 4: 1 en 10-17
 - **Verkondiging:** Ben ik (nog) bruikbaar?
-
- **Lied:** Sela, Heer wijs mij u weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

- **Vragenronde**
- **Gebed**
- **Collecte:** 1^e collecte: Kerk / 2^e collecte: De Fakkel

- **Lied:** opw. 807 God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

-Refrein-

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

-Refrein-

Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

-Refrein-

- **Lied:** Sela, Hemelse Gave

Hij zoekt ons op als wij verdwaald zijn.
Wie is gevallen, richt Hij op.
Wij liepen vast, maar Jezus wijst ons
het nieuwe leven, dicht bij God.

Hij vergeet ons niet.
Onze God voorziet.

Wij volgen Jezus, de Messias,
hemelse gave van God.
In hem is leven, vreugde en overvloed.
Niets ontbreekt door wat God aan ons geeft.

Hij is het brood dat ons verzadigt.
Al zijn we arm, Hij maakt ons rijk.
Wij waren naakt, maar Hij bekleedt ons.
Hij deelt met ons zijn koninkrijk.

Hij vergeet ons niet.
Onze God voorziet.

Wij volgen Jezus, de Messias,
hemelse gave van God.
In hem is leven, vreugde en overvloed.
Niets ontbreekt door wat God aan ons geeft.

Wij volgen Jezus, de Messias,
hemelse gave van God.
In hem is leven, vreugde en overvloed.

Wij volgen Jezus, de Messias,
hemelse gave van God.
In hem is leven, vreugde en overvloed.
Niets ontbreekt door wat God aan ons geeft.

- **Zegen**
- **Uitloophied:** opw. 767 Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
als broers en als zussen, om elkaar geven
en open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:

de zegen van God, een eindeloos leven.