

Thema : Snoei

Voorganger : ds. R.C. Vervoorn

Gastheer : Sven van Esch

Organist : Niels B.

Muziekteam

-
- **Welkom en Mededelingen**
 - **Lied:** Dit is een morgen als ooit de eerste – NLB 216
 - **Stil gebed / Votum en Groet**
 - **Lied:** Onze schuilplaats is God – Opw. 847
 - **Gebed**
 - **Lied:** Laat uw glorie zien – Opw. 557
 - **Lied:** Witter dan sneeuw – Opw. 811
 - **Leefregels/wetslezing**
 - **Lied:** Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij - DNP 119:5, 6
 - **Kinderblok:** David wordt koning
 - **Lied:** Ben je groot of ben je klein
 - **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
 - **Bijbellezing:** Johannes 15:1-10
 - **Preek:** Snoei
 - **Lied:** O Vader, die de Landman zijt - Zingende gezegend 70:1, 2, 3
 - **Dankgebed en voorbeden**
 - **Kinderen komen terug**
 - **Collecte**
 - **Lied:** Machtige Heer, grote Verlosser – Opw. 598
 - **Zegen**

Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, zingende gezegend en/of Opwekking

- **Welkom en Mededelingen**
- **Lied:** Dit is een morgen als ooit de eerste – NLB 216

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

- **Stil gebed / Votum en Groet**
- **Lied:** Onze schuilplaats is God – Opw. 847

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons nooit zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

-Refrein-

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

-Refrein-

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Voor eeuwig

-Refrein-

- **Gebed**

- **Lied:** Laat uw glorie zien – Opw. 557

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

-Refrein-

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

-Refrein-

Laat uw glorie zien. ..
Wij aanbidden U...

- **Lied:** Witter dan sneeuw – Opw. 811

Was mij witter dan sneeuw,
Was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
Heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
Maak mij sterk door Uw Geest.
Scheep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn,
U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.

Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

- **Leefregels/wetslezing**
- **Lied:** Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij - DNP 119:5, 6

Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij,
zodat ik levenslang uw pad zal kiezen.
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij;
laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen.
Ik ben niet thuis in deze maatschappij.
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen!

De trotse dwaas die uw gebod veracht
ontvangt zijn straf, maar ik blijf U vereren.
Geef dat geen vijand spottend om mij lacht,
want ik wil doen wat uw bevelen leren.
Word ik bedreigd door leiders met hun macht –
uw wet weet raad, dus blijf ik haar waarderen.

- **Kinderblok:** David wordt koning

- **Lied:** Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

- **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
- **Bijbellezing:** Johannes 15:1-10
- **Preek:** Snoei

- **Lied:** O Vader, die de Landman zijt - Zingende gezegend 70:1, 2, 3

O Vader, die de landman zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord,
kom om wat vrucht draagt te besnoeien -
Landman, ga heden door uw hof
en laat ons bloeien tot uw lof!

O Christus, die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt,
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, o Christus, door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.

O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien -
Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelf de vruchten van de Geest!

- **Dankgebed en voorbeden**
- **Kinderen komen terug**
- **Collecte**

- **Lied:** Machtige Heer, grote Verlosser – Opw. 598

Machtige Heer, grote Verlosser,
 iedere dag kneden uw handen
 mijn leven als klei.
 Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;
 daar vind ik kracht,
 uw geest omgeeft mij.
 Leer mij, o Heer,
 hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
 aan U alleen wil ik mij geven.
 Trek mij, o Heer,
 dichter naar U toe.

-Refrein-

Neem mij, kneed mij,
 vorm mij, vul mij:
 ik leg mijn leven in uw sterke hand.
 Roep mij, zend mij,
 leid mij, wandel naast mij:
 ik leg mijn leven in uw sterke hand.

U roept mij zacht in uw nabijheid;
 daar vind ik kracht,
 uw geest omgeeft mij.
 Leer mij, o Heer,
 hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
 aan U alleen wil ik mij geven.
 Trek mij, o Heer,
 dichter naar U toe.

-Refrein-

- **Zegen**