

Thema : Jezus opent de Schriften, de ogen en de harten

Voorganger : Ds. D. Westerkamp

Gastheer : Leen Jager

Orgel : Justin van den Heuvel

- **Voor de dienst:** orgel
 - **Welkom en Mededelingen**
 - **Lied:** Aan U behoort, o Heer der heren – Gezang 479:1-4
 - **Stil gebed, votum en groet**
 - **Lied:** Ik geloof in God de Vader – Opw. 347
 - **Gebed**
 - **Lied:** HEER, leer mij uw waarheid kennen – DNPsalm 25:2, 4
 - **Kinderblok:** David en Goliath
 - **Kinderlied:** Dapper net als David – Elly en Rikkert
 - **Bijbellezing:** Lukas 24:13-35
 - **Preek**
 - **Lied:** Heer, wijs mij uw weg – Opw. 687
 - **Inleiding op de viering van het Avondmaal en gebed**
 - **Viering Avondmaal**
 - **Lied:** Wat zou ik zonder U geweest zijn – NLB 800:1, 3
 - **Afsluiting viering**
 - **Dankgebed en voorbeden**
 - **De kinderen komen terug van de kindernevendienst**
 - **Collecte**
 - **Lied:** Gaat uit in wegen en in velden – Gezang 454:4
 - **Zegen**
 - **Na de dienst:** Wilhelmus van Nassouwe – Gezang 411:1, 6
-

Liederen uit het Nederlands liedboek, De Nieuwe Psalmberijming en/of Opwekking

- **Welkom en Mededelingen**
- **Lied:** Aan U behoort, o Heer der heren – Gezang 479:1-4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

- **Stil gebed, votum en groet**
- **Lied:** Ik geloof in God de Vader – Opw. 347

Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand,

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer -4x-
Naam aller Namen, naam aller Namen -4x-

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei'lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigt,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer, U bent Heer -4x-
Naam aller namen, naam aller namen. -4x-

- **Gebed**

- **Lied:** HEER, leer mij uw waarheid kennen – DNPsalm 25:2, 4

2. HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.

Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

4. God is goed, Hij is rechtvaardig:
zondaars leidt Hij in zijn spoor.
Wie oprecht is en zachtaardig
onderwijst Hij, gaat Hij voor.
Wie op zijn verbond vertrouwt
wil Hij rijkelijk belonen;
wie zich aan zijn wetten houdt
zal Hij trouw en liefde tonen.

- **Kinderblok:** David en Goliath
- **Kinderlied:** Dapper net als David – Elly en Rikkert

-Refrein-

Ik ben dapper dapper dapper, net als David
en niet bang bang bang om door te gaan.
Ik ben dapper dapper dapper net als David.
Samen met mijn God
Samen met mijn God
kan ik elke reus verslaan!

Als ik speel op het schoolplein
en ik word gepest,
loop ik toch niet weg
al ben ik kleiner dan de rest.
Want...

-Refrein-

Als ik lig in het donker
en ik zie een schim
doe ik gauw het licht aan.
Ik ben klein, maar ik ben slim.
Want...

-Refrein-

Wil je overwinnen,
maar je bent niet sterk?
Met geloof beginnen
is het halve werk!
Want...

-Refrein-

- **Bijbellezing:** Lukas 24:13-35
- **Preek**

- **Lied:** Heer, wijs mij uw weg – Opw. 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

- **Inleiding op de viering van het Avondmaal en gebed**
- **Viering Avondmaal**

- **Lied:** Wat zou ik zonder U geweest zijn – NLB 800:1, 3

1 Wat zou ik zon-der U ge-weest zijn,

hoe zou ik zon-der U be-staan?

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn

en een-zaam door de we-reld gaan.

Mijn lief-de tast-te in den blin-de.

Een af-grond lag in het ver-schiet.

En waar zou ik een troos-ter vin-den

die wer-kelijk wist van mijn ver-driet?

Liedboek Online

3 Maar Chris-tus gaf mij taal en te-ken

en ik ben ze-ker van zijn stem.

De nacht is voor het licht ge - we-ken,

het grond-loos lot krijgt zin door Hem.

Nu word ik mens, her-krijg mijn vrij-heid
 bij wa-ter, woord en brood en wijn,
 om-dat ik weet van zijn na - bij-heid
 waar twee of drie ver - ga-derd zijn.

Liedboek Online

- **Afsluiting viering**
- **Dankgebed en voorbeden**
- **De kinderen komen terug van de kindernevendienst**
- **Collecte**

- **Lied:** Gaaf uit in wegen en in velden – Gezang 454:4

4. Gaaf uit in wegen en in velden
 en breng verdwaalden bij ons thuis.

Reikt hun de broederhand en meldt hun:

'De Koning noodt u in zijn huis'.

Door het geloof zien wij het ware:

de eeuwigheid vervult de tijd.

En iedereen mag dat ervaren

die Christus' naam met ons belijdt.

- **Zegen**

- **Na de dienst:** Wilhelmus van Nassouwe – Gezang 411:1, 6

1. Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar te aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.