

Liturgie zondag 5 mei 2024

Thema: Vrijheid vertelt

Voorganger : br. Leen Jager
Gastheer : Reyald Bogert
Organist : Jan Roth
Muziekteam

- **Welkom en Mededelingen**
 - **Lied:** God, laat de koning goed regeren – DNP 72:1, 4, 7
 - **Stil gebed / Votum en Groet**
 - **Lied:** Geef vrede, Heer, geef vrede – NLB 1010:1, 2
 - **Gebed**
 - **Lied:** Dank U voor deze nieuwe dag – Opw. 654
 - **Lied:** Al wat ik ben – Opw. 697
 - **Leefregels/wetslezing**
 - **Lied:** Geef vrede, Heer, geef vrede – NLB 1010:3, 4
 - **Kinderblok:** De Heer is mijn Herder
 - **Lied:** De Heer is mijn Herder – Marcel Zimmer
 - **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
 - **Bijbellezing:** Johannes 14:22–29
 - **Preek:** Vrijheid vertelt
 - **Lied:** Niet de macht van wapenen – Opw. 456
 - **Dankgebed en voorbeden**
 - **Kinderen komen terug**
 - **Collecte:** 1. Onderhoud gebouwen 2. Koffiebar Asperen
 - **Lied:** Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam – Opw. 770
 - **Zegen**
 - **Amenlied:** Vrede van God – Opw. 602
-

Liederen uit het (Nieuw)liedboek, De Nieuwe Psalmberijming en/of Opwekking

- **Welkom en Mededelingen**
- **Lied:** God, laat de koning goed regeren – DNP 72:1, 4, 7

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.

Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.

Dan zal uw volk in vrede leven,

dan wordt er recht gedaan:

verdrukten zal hij redding geven,

verdrukkers pakt hij aan.

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de HEER!

- **Stil gebed / Votum en Groet**
- **Lied:** Geef vrede, Heer, geef vrede – NLB 1010:1, 2

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

- **Gebed**

- **Lied:** Dank U voor deze nieuwe dag – Opw. 654

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht.

- **Lied:** Al wat ik ben – Opw. 697

Al wat ik ben,
Leg ik in uw hand,
Ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
Ik ben van U voor eeuwig.

-Refrein-

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
De reden dat ik zing,
Bent U alleen.

Zo wandel ik
Heel dicht aan uw zij,
Ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
Uw woord staat vast voor eeuwig.

-Refrein-

Ik aanbid U,
Ik aanbid u, Heer.
(herhalen)

Ik vertrouw U,
Ik vertrouw op U.
(herhalen)

-Refrein-

- **Leefregels/wetslezing**
- **Lied:** Geef vrede, Heer, geef vrede – NLB 1010:3, 4

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vreedstichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

- **Kinderblok:** De Heer is mijn Herder
- **Lied:** De Heer is mijn Herder – Marcel Zimmer

-Refrein-

De Heer is mijn herder,
Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan:
U bent heel dicht bij.

-Refrein-

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer.

-Refrein-

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.

- **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
- **Bijbellezing:** Johannes 14:22–29
- **Preek:** Vrijheid vertelt

- **Lied:** Niet de macht van wapenen – Opw. 456

-Refrein-

Niet de macht van wapenen,
Niet het werk van mensenhanden:
Onze kracht is de naam van de Heer.
-2x-

Door de naam van Jezus
Worden wij gered;
Hij hoort uit de hemel,
Antwoordt elk gebed.

-Refrein-

Door het bloed van Jezus
Wast de Heer ons schoon.
Hef nu zijn banier op;
Juichend voor Gods troon!

-Refrein-

- **Dankgebed en voorbeden**
- **Kinderen komen terug**
- **Collecte:** 1. Onderhoud gebouwen 2. Koffiebar Asperen

- **Lied:** Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam – Opw. 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

- **Zegen**
- **Amenlied:** Vrede van God – Opw. 602

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

- Evt. nog: Wilhelmus van Nassouwe – Gezang 411:1, 6

1. Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe, blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje, ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje, heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,, verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,, uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt.