

Voorganger : Ds. Cor-Jan van Rhijn
Organist : Justin van den Heuvel

- **Lied:** O God wil aan de koning schenken - Psalm 72 : 1 en 4 GK
 - **Stilte**
 - **Gezongen Votum**
 - **Groet** - met gezongen amen
 - **Lied:** Mijn Herder - Sela
 - **Leefregel:** Tien geboden uit de tienerbijbel/ Bergrede uit de Prentenbijbel
 - **Lied:** Laat heel de wereld het zien - Opw 276
 - **Gebed**
 - **Lied:** Jezus die langs het water liep - LvK 47
 - **Schriftlezing:** Psalm 72
 - **Lied:** Wij knielen voor uw zetel neer - LvK 231 : 1 en 4
 - **Verkondiging**
 - **Lied:** Jezus overwinnaar - Opw 832
 - **Dankgebed en voorbeden** afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
 - **Collecte**
 - **Lied:** Ik wil zingen al mijn dagen - Ps. 146 : 1, 2 en 3 GK
 - **Zegen**
 - **Lied:** Kroon hem met gouden kroon - ELB 140 : 1,3
-

Liederen uit het liedboek voor de Kerken, Evangelische liedbundel, Sela en/of Opwekking

- **Lied:** O God wil aan de koning schenken - Psalm 72 : 1 en 4 GK

O God, wil aan de koning schenken
uw recht en wijs beleid,
wil hem, de koningszoon, bedenken
met uw gerechtigheid.
Laat hij uw volk besturen, Here,
rechtvaardig, wijs en zacht,
en uw ellendigen regeren,
hun recht doen op hun klacht.

Oprechten zullen alom groeien,
daar 't onrecht dan verdwijnt.
Ook zal de vrede volop bloeien,
totdat geen maan meer schijnt.
Van zee tot zee zal hij regeren,
zover men volken vindt.
Men zal van oost tot west hem eren
en prijzen zijn bewind.

- **Stilte**
- **Gezongen Votum**
- **Groet** - met gezongen amen

- **Lied:** Mijn Herder - Sela

-Refrein-

De Heer is mijn Herder,
 het ontbreekt mij aan niets.
 Hij omringt mij met zijn liefde.
 De Heer is mijn Herder,
 het ontbreekt mij aan niets.
 Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
 Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
 Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
 Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

-Refrein-

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
 Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
 Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
 Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
 ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
 waar ik eeuwig thuis zal zijn.
 (herhalen)

- **Leefregel:** Tien geboden uit de tienerbijbel/ Bergrede uit de Prentenbijbel

- **Lied:** Laat heel de wereld het zien - Opw 276

Laat heel de wereld het zien,
 maak de volk'ren weer blij
 door de klank van zijn stem.
 Heuvels en dalen breek uit!
 Kom en juich, zing het luid!
 Klap je handen voor Hem!

-Refrein-

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
 een eeuwige heerschappij.
 In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
 't Woord van de waarheid maakt vrij.
 Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

-Refrein-

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

- **Gebed**
- **Lied:** Jezus die langs het water liep - LvK 47

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
' 'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

- **Schriftlezing:** Psalm 72
- **Lied:** Wij knielen voor uw zetel neer - LvK 231 : 1 en 4

1. Wij knielen voor uw zetel neer,
 wij, Heer, en al uw leden,
 en eren U als onze Heer
 met lied'ren en gebeden.
 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
 voor U, o Godsgetuige,
 o Eerstgeboren' uit de dood
 zich diep eerbiedig buige!

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
 die dag zal zeker komen.
 Het licht, dat aan de kim verschijnt,
 wordt reeds van ver vernomen.
 Ja, halleluja, ja Hij komt!
 Juicht, mensen, eng'len, samen.
 Juicht met een vreugd, die 't al verstormt,
 juicht allen! Amen, amen!

- **Verkondiging**
- **Lied:** Jezus overwinnaar - Opw 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
 want U bevrijdt en geeft leven.
 Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
 Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
 U baant de weg van overwinning.
 Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer.
 Naam boven alle namen, hoogste Heer.

-Refrein-

Voor eeuwig is uw heerschappij.
 Uw troon staat onwankelbaar.
 Ongeëvenaarde kracht
 ligt in uw grote naam,
 Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.
 De duivel is door U verslagen.
 Dood, waar is je macht,
 waar is je prikkel gebleven?
 Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten wie er regeert,
naam boven alle namen, Hoogste Heer.

-Refrein-

Naam boven alle namen
(herhaling)

-Refrein-

Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote naam,
Jezus Overwinnaar.
U bent Jezus, overwinnaar.
U bent Jezus, overwinnaar.

- **Dankgebed en voorbeden** afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
- **Collecte**

- **Lied:** Ik wil zingen al mijn dagen - Ps. 146 : 1, 2 en 3 GK

1. Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de HEER.
Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.

2. Wil toch niet op mensen bouwen,
hoe voornaam ook en geacht.
Want beschaamd wordt uw vertrouwen,
als u heil van hen verwacht.
Als hun stervensuur zal slaan,
zal hun plan met hen vergaan.

3. Zalig hij die in dit leven
Jakobs God tot helper heeft,
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't moeilijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.

- **Zegen**

- **Lied:** Kroon hem met gouden kroon - ELB 140 : 1,3

1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d'aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom.