

Liturgie zondag 12 mei 2024

Thema "Wees geweest"

Voorganger : ds. J. Markus
Gastheer : Sven
Organist : Hans Ridderhof
Muziekteam

- Welkom en Mededelingen
 - Lied: Neem mijn leven, laat het, Heer – Gezang 473:1-5 en 10 LvdK
 - Stil gebed / Votum en Groet
 - Lied: Witter dan sneeuw – Opwekking 811
 - Gebed
 - Lied: 'k Stel mijn vertrouwen – Gezang 291 OTH 2015
 - Lied: Wij gaan op weg met brandend hart – Opwekking 404
 - Leefregels/wetslezing
 - Lied: Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen – Psalm 133 LvdK
 - Kinderblok: Let op je woorden! Jakobus 3:1-5, 9-12
 - Lied: Bewaar je oog voor wat je ziet – Gezang 479 OTH 2015
 - Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
 - Bijbellezing: Joh. 14:12-26 en Rom. 7:21-8:6
 - Preek: "Wees geweest"
 - Lied: Vader, mijn God, ik aanbid U – Opwekking 501 MT
 - Dankgebed en voorbeden
 - Kinderen komen terug
 - Collecte
 - Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht – Gezang 487 LvdK
 - Zegen
 - Lied: In de hemel is de Heer – OTH 394
-

Liederen uit het liedboek en/of Opwekking

- Welkom en Mededelingen
- Lied: Neem mijn leven, laat het, Heer – Gezang 473:1-5 en 10 LvdK

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilige Geest er woon'.
10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

- Stil gebed / Votum en Groet
- Lied: Witter dan sneeuw – Opwekking 811

Was mij witter dan sneeuw,
Was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
Heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
Maak mij sterk door Uw Geest.
Scheep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn,
U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.

Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

- Gebed
- Lied: 'k Stel mijn vertrouwen – Gezang 291 OTH 2015

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

- Lied: Wij gaan op weg met brandend hart – Opwekking 404

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

-Refrein-

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank'len,
op te vangen in uw naam.

-Refrein-

- Leefregels/wetslezing
- Lied: Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen – Psalm 133 LvdK

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren
met deur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

- Kinderblok: Let op je woorden! Jakobus 3:1-5, 9-12
- Lied: Bewaar je oog voor wat je ziet – Gezang 479 OTH 2015

Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.

Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.

Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.

Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.

- Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
- Bijbellezing: Joh. 14:12-26 en Rom. 7:21-8:6
- Preek: “Wees geweest”

- Lied: Vader, mijn God, ik aanbid U – Opwekking 501 MT

Vader, mijn God, ik aanbid U,
heel mijn hart is op U gericht.
Neem mijn leven in uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

- Dankgebed en voorbeden

- Kinderen komen terug
- Collecte
- Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht – Gezang 487 LvdK

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

- Zegen
- Lied: In de hemel is de Heer – OTH 394

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over 't heelal.

Er is kracht in Zijn woord,
als de waat'ren bruist Zijn stem,
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

-Refrein-

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof, want U regeert!
U regeert!

Miljoenen in gereedheid,
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is kracht in Zijn woord,
als de waat'ren bruist Zijn stem,
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

-Refrein-

U regeert in onze harten,
U regeert over 't heelal,
U regeert in ons leven,
U regeert overal!

-2x-

Er is kracht in Zijn woord,
als de waat'ren bruist Zijn stem,
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

-Refrein-

Herhalen